

Onsdag den 16. juni 2023

Hørings svar – genåbnet budget 2023 fra

Bestyrelsen Kilden Børne- og Ungeunivers

Lokal MED- Kilden Børne- og Ungeunivers

Konklusion:

Vi anerkender, at Rebild Kommune står i en meget svær økonomisk situation

Med dette oplæg til besparelser vil der ske betydelige forringelser, som medfører at vores dygtige medarbejdere kan få udfordringer med at udføre deres arbejde ordentlig, at elevers læring og trivsel vil blive dalende og forældre vil miste tilliden til de offentlige velfærdsområder – herunder Folkeskole og dagtilbudsområdet.

Det vil uvilkårligt medføre:

- flere visitationer til specialtilbud,
- et stigende fravær blandt personale
- der vil ske en søgning væk fra arbejdspladserne – idet det ikke vil være attraktivt at være ansat i Rebild Kommune.

Overalt i landet ser vi et stigende antal børn med særlige behov, og en nednormering af PPR peger i den modsatte retning af en løsning.

Bestyrelsen og MED-udlvaget ser med meget stor bekymring på, om det er muligt at drive et børne- og ungeområde på disse vilkår.

Skoleområdet/SFO:

Antallet af børn med en diagnose er eksploderet med en stigning på mere end 50 procent i perioden 2009-2019.

Generelt er punkterne i besparelseskataloget med til væsentlig at forringe den kvalitet som kan leveres:

- Højere undervisningstimer
- Dårlige vilkår for at være nærværende voksen – klasselærer
- Indskolingsmodellen.
- Tilstedeværelse af PPR

Alle punkter fjerner muligheden for at arbejde forebyggende i vores skoler og den giver ikke den fornødne sparring fra PPR hverken på dagtilbuds- eller skoleområdet.

Der er et modsætningsforhold i, at prisen stiger og servicen falder (åbningstid, lukkedage). Inden for en kort årrække har der været betydelige prisstigninger på ex SFO.

Skolebibliotek

Hvorfor lander den i et sparekatalog?

I en tid hvor der er meget alvorlige refleksioner over at børn har fået meget skærmtid, ikke kan koncentrere sig i længere tid, deres læsefærdigheder falder – så laver man indgreb i skolens virksomhed som falder uden for politikernes sædvanlige armslængde for hvilke pædagogiske greb vi skal bruge for at understøtte elevernes læring og udvikling.

Indskolingsmodellen:

Den understøtter de yngste elever i at få en god start og understøtter et helt nødvendigt trivselsarbejde for at få børnene til at fungere i et stort børnefællesskab. Der er i høj grad brug for denne ressource.

Indskolingsmodellen er også med at tiltrække arbejdskraft til SFO. Uden indskolingsmodellen vil det være meget svært at lave attraktive stillinger i SFO. Det medfører at medarbejdere omkring børnene vil være unge pædagogmedhjælpere og dermed falder kvaliteten væsentligt.

Dagtilbudsområdet:

Her bemærkes det, at de voldsomme udfordringer der er med underfinansiering på vores dagplejeområde skal dækkes ind af vores daginstitutioner – det medfører at vi ikke kan opfylde minimumskravene til normering.

Vedr. nedsat åbningstid og flere lukkedage

For mange forældre som har lang transporttid til og fra arbejde vil selv små justeringer i dagtilbuddets åbningstid være en markant serviceforringelse som vil medføre at det kan blive svært for forældre at bringe og hente deres børn inden for åbningstiden. Et forslag kunne være at lave yderligere effektivisering på den koordinerede pasning.

PPR:

forebyggende indsatser

Besparselsen svarende til en fuldtidsstilling i PPR betyder, at vi igen vil blive nødt til at nedjustere PPR's mulighed for at leve op til borgernes og samarbejdspartneres efterspørgsel på konsultativ bistand, sparring,

undervisning, træning samt vurderinger af børn, der er udfordret i forhold til trivsel og udvikling – herunder fælles indsats (FI). Det vil få konsekvenser for serviceniveauet. I forhold til de foreslåede nednormeringer og besparelser på børne- ungeområdet incl. PPR, så giver disse anledning til spørgsmål angående, hvordan tidlig forebyggelse kan indgå i hverdagen samt, hvordan fag – og fagfaglige medarbejdere skal kunne nå at løse opgaverne på en ordentlig og forsvarlig måde. Det koordinerede tværfaglige samarbejde er vigtigt i forhold til de børn/unge og forældre, der har brug for hjælp. Der skal være tid til dette, hvis indsatserne skal lykkes. I Rebild Kommune vil vi gerne være kendt for høj inklusion – men besparelser giver mindre mulighed for forebyggende indsatser ved at tilpasse PPR.

Tilbageløbsmidler:

Bestyrelsen er meget bekymret for at tilbageløbsmidler forsvinder for Kildens rådighedsmidler. Vi har forståelse for at likviditetsudfordringer medfører at pengene skal stå ubrugte.