

# Et Høringssvar

*– det kan også noget..*

Jeg har aldrig brugt udtrykket – jeg er ikke fan af det – men i dette høringssvar vil jeg bruge det for første, eneste og sidste gang.

Så jeg håber, at I vil læse med, fokuseret og interesseret, og til sidst tænke ”det kan også noget”.

*DEBAT – det kan også noget..*

Nogle er bedre til det end andre. Nogle er gode til at give deres mening tilkende foran mange og ukendte mennesker, hvor andre kan have det bedst med at sætte tanker og ord på papir. Personligt, er jeg tilhænger af begge slags, da de hver især kan skabe opmærksomhed om det budskab, der ønskes kommunikeret.

For mig hænger debat også meget tæt sammen med demokrati. Demokrati er noget som vi i Danmark har meget svært ved at forestille os at skulle leve uden. Og samtidigt ved vi også godt, at vi med demokrati lægger op til, at der er nogle der skal tale en større gruppes meninger og sørge for at disse kommer til bordet og bliver udslagsgivende.

Det er de folkevalgte jeg hentyder til, og det er disse folkevalgte, jer politikere, der nu skal sørge for at hver af jeres større gruppers holdninger og meninger kommer frem, bliver hørt, og bliver grundlaget for de beslutninger I skal træffe. Det må ku’ noget.

*FREMTIDEN – det kan også noget..*

Lad os starte bagfra – med fremtiden. Nogle har forventeligt mere af den i udsigt end andre, og dem der har mere fremtid i sigte, er også dem der skal leve længere med de beslutninger der træffes – af jer.

Børnene. De bliver ofte bedt om at ”vær’ lige stille”, ”shh! – de voksne taler”, eller ”sæt dig ned og vær’ stille”. Men i sager som den dette høringssvar omhandler, har de ikke den fjerneste ide om hvad der tales om, hvad der er på spil eller hvilke konsekvenser de er i risiko for at blive ramt af, hvis der træffes forkerte beslutninger.

Derfor skal de besparelser, som I, qua jeres embede, nu skal finde, ramme børnene – fremtiden – mindst muligt!

Med introduktionen af de to emner – Børnene og Fremtiden – så vil jeg slå et slag for, at vi i Rebild Kommune allerede nu kombinerer de to, så vi står stærkt og velforberejede til at ”Barnets Lov”, der nu er vedtaget i regeringen, skal udøves allerede fra 1. januar 2024.

Om denne lov udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil (S) blandt andet ”*Med Barnets Lov stiller vi os entydigt på børnenes side.*” og ”*Vi stiller krav til, at kommunerne skal lytte til og inddrage barnet.*”

Anni Matthiesen (V) og Theresa Berg Andersen (SF) tilføjer henholdsvis ”*Alle børn har ret til en god start på livet.*” og ”*Nu skal vi følge implementeringen tæt, for det er uhyre vigtigt, at vi lykkes med at forbedre børneinddragelsen.*”.

Med dette i tankerne, er det en gylden mulighed for Rebild Kommune allerede nu at øge fokus på børnene, på tidlige indsats og, at denne indsats bliver af forebyggende karakter. Det må ku’ noget.

*FOREBYGGELSE – det kan også noget..*

Forebyggelse er noget der gøres for at hindre noget uønsket i at opstå, ved at træffe bestemte forholdsregler.

Nogle har mere brug for det end andre. Og nogle situationer kræver mere og tidligere forebyggelse.

I ”Analyse af Rebild Kommunes skole- og dagtilbudsområde 2023” er der stort fokus på det forebyggende arbejde og den tidlige indsats. Netop arbejdet med den forebyggende indsats er allerede implementeret og godt i gang i samarbejdet mellem skole, dagtilbud og PPR.

Men med de besparelser der lægges op til, vil det få indgribende og negative konsekvenser for de børn og unge der, i deres aktuelle daglige rytmer, allerede nu profiterer af det forebyggende fokus og den tilhørende indsats.

Forebyggelse, i arbejdet med børn og unge, er blandt meget andet at sørge for udviklende fællesskaber, der sikrer at alle børn oplever tilhør og trives. Derudover skal der være fokus på tidlig indsats, som gør det muligt at introducere den rette hjælp og støtte når ”mindre” problemer opstår, så de håndteres før de vokser sig større og dyrere.

Reformkommissionen, der blev nedsat af regeringen for at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer, anbefaler helt simpelt, at der tilføres flere penge til skoleområdet for at løfte niveauet. Noget vi i Rebild Kommune ikke kan prale af at bruge mange penge på.

Helt specifik på intensive forløb i dansk og matematik, samt de mange – og stigende antal – opgaver, der lander på bordet hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

I Rebild Kommunes Byråd ser vejen fremad ud til at være at gå imod disse anbefalinger i troen om, at det er penge sparet.

Det kan bedst sammenlignes med at tisse i bukserne for at holde varmen – det er en kortsigtet løsning, der kræver mere tid og ikke mindst øgede omkostninger på sigt.

En bred vifte med muligheder for alle børn! Det må ku' noget.

*HANDLING – det er bare bedre.*

Og det er nu, kære Byrådspolitikere, at I skal udvise mod, overvejelse, fornuft og handling.

Uanset hvad I beslutter, så tror jeg desværre, at jeres konklusioner og beslutninger om budgettet for Rebild Kommunes fremtid vil blive mødt med foragt og hovedrysten fra nogle grupper af kommunens borger. Det vil være svært at gøre alle tilfredse.

Men dette er en af de svære situationer I, som folkevalgte, frygtede (måske) ville komme da I frivilligt overvejede at stille op og involvere jer i lokalpolitik.

– og nu hvor den situation er her, skal de svære beslutninger tages.

Beslutninger der skal sikre en bedre fremtid!

I Rebild Kommune!

I skolerne!

I de sociale og faglige kompetencer!

En bedre fremtid for vores alles børn!

Med venlig hilsen

Morten Højriis – far til 2 børn på Karensmindeskolen.