

Høringssvar vedr. Budget 2024

Hermed fremsendes høringssvar fra forældrene i bestyrelsen for Kilden Børne - og ungeunivers.

I bestyrelsen for Kilden Børne - og ungeunivers anerkender vi, at Rebild Kommune står i en yderst vanskelig økonomisk situation. Vi ser dog med meget stor bekymring på Budgetforbedringsforslaget.

Gennemføres besparelserne får det vidtgående konsekvenser for vores skole og dagtilbud samt vores lokalområde. Ligesom der vil ske betydelige forringelser for børn og medarbejdere. Kildens medarbejdere vil blive udfordret i at løse deres kerneopgaver ordentligt og tilfredsstillende og dermed vil elevernes læring og trivsel blive dalende, og forældrene vil i værste fald miste tilliden til de offentlige velfærdsområder - herunder folkeskole - og dagtilbudsområdet.

Yderligere risikerer vi flere visitationer til specialtilbud, et stigende fravær blandt personalet, og risiko for søgning væk fra arbejdspladserne, idet det bliver mindre attraktivt at være ansat i Rebild Kommune.

Desuden bemærkes det, at besparelsesforslagene ikke stemmer overens med visionerne for børne - og ungepolitikken anno 2023.

Vi ønsker særligt at gøre opmærksom på følgende punkter:

6. Nedlæggelse af eller reduktion i indskolingsmodellen

Indskolingsmodellen understøtter de yngste elever i at få en god skolestart og understøtter et helt nødvendigt trivselsarbejde for at få børnene til at fungere i et stort børnefællesskab.

Denne ressource er nødvendig, og der er i høj grad brug for den.

Indskolingsmodellen er også med til at tiltrække arbejdskraft til SFO. Uden indskolingsmodellen vil det være meget svært at lave attraktive stillinger i SFO. Det medfører, at medarbejderne omkring børnene vil være unge pædagogmedhjælpere, og dermed falder kvaliteten væsentligt.

7+8. Ændring i åbningstider i dagtilbud og SFO

At reducere i åbningstiderne i dagtilbud og SFO ser vi ikke som en mulighed i vores område. Det vil være en markant serviceforringelse for forældre i et område som vores, da mange forældre har lang transporttid til og fra arbejde og dermed har behov for børnepasning i ydertidspunkterne.

16. Rammebesparelse

Det der er at spare er allerede sparet. Der kan ikke effektiviseres mere. Yderligere besparelser vil være en markant serviceforringelse af et område der i forvejen er udtømt. At overføre udmøntningen af besparelserne til forvaltningen er under ingen omstændigheder en fornuftig eller langsigtet løsning. Vi ser gerne, at der fra politisk side tages stilling og udarbejdes en langsigtet prioritering.

18. Struktur

Skole- og dagtilbud:

Som udgangspunkt er bestyrelsens holdning, at Kilden med alle dens enheder skal bevares som det er i dag.

Ved seneste valgkamp blev vi lovet arbejdsro og ingen skolelukninger, hvilket vi ved flere andre lejligheder har påpeget. Konsekvensen for børn, forældre, medarbejdere og lokalområde er langt mere vidtgående, end der kan redegøres for her i korte træk.

I Kilden har vi igennem de seneste år vist, at vi leverer både et fagligt og et socialt bæredygtigt skole- og dagtilbud inden for de givne økonomiske rammer. Vores børneunivers sikrer den røde tråd igennem opvæksten. At samarbejde på den måde er unikt for vores børn og for vores område.

Nedlægges Kilden som børne- og ungeunivers mistes alle de utroligt positive erfaringer og resultater med at skabe stabilitet i børnenes overgange i deres institutionsliv. Det er en model, der har vist mange styrker, og det vil være et kæmpe tab for hele Rebild Øst, hvis man nedlægger Kilden som børne- og ungeunivers. Vi har arbejdet med konstellationen i mange år, og vi kan bevise den har værdi.

Lukning af skoler og dagtilbud udvander lokalområdet. Det medfører, at området bliver mindre attraktivt at bosætte sig i for nye familier, ligesom allerede etablerede familier kan vælge at fraflytte området.

Folkeskolen er en styrke, og det er en styrke at have en skole i ens nærmiljø.

Specialområdet:

I besparelsesforslaget er der lagt op til at flytte s-klasserne fra Terndrup skole. Det har stor værdi - også for specialbørn at have et skoletilbud i sit nærmiljø. Det er med til at skabe en tryk og kendt overgang fra daginstitution til skole. At være i nærmiljøet giver specialbørnene mulighed for at danne meningsgivende relationer til de børn, de lever iblandt. Det er ligeledes vigtigt for specialbørn at have børn fra almenområdet at spejle sig i, ligesom det er værdifuldt for børn i almenområdet at omgås børn fra specialområdet. Det er en styrkelse af mangfoldigheden.

18d. Bæredygtige institutioner

Der er både fordele og ulemper ved stordrift af dagtilbud. Her er nogle af de potentielle ulemper ved at have store dagtilbud:

1. Manglende individuel opmærksomhed: Større dagtilbud kan have flere børn pr. voksen, hvilket kan gøre det sværere at give hver enkelt barn den nødvendige individuelle opmærksomhed.
2. Mindre personligt miljø: Store dagtilbud kan nogle gange føles mindre personlige og mere institutionaliserede, hvilket kan påvirke børns trivsel.
3. Begrænset fleksibilitet: Større dagtilbud kan være mere bureaukratiske og mindre fleksible i forhold til at imødekomme forskellige behov hos børn og forældre.
4. Større risiko for konflikter: Med flere børn og personale kan der være øget risiko for konflikter og udfordringer med at håndtere adfærdsproblemer.
5. Sværere for forældre at engagere sig: Forældre kan finde det sværere at engagere sig aktivt i større dagtilbud, da der kan være mindre mulighed for at etablere nære forhold til personalet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at størrelsen af dagtilbud ikke nødvendigvis bestemmer kvaliteten af omsorgen og uddannelsen, da dette afhænger af ledelse, personale, ressourcer

og politikker på det pågældende sted. Både små og store dagtilbud har potentiale for at give kvalitetsbørnepasning, men det er vigtigt at overveje fordele og ulemper ved hver model. Der er i vores optik en stor kvalitet i at have et velfungerende dagtilbud i nærmiljøet. Det skaber nærhed og tryghed for børnene, og det er med til at gøre små byer attraktive for unge familier.

18I. PPR

Overalt ses der et stigende antal børn med særlige behov. Bare fra 2009 til 2019 er antallet af børn med diagnoser mere end fordoblet. Nednomringer på PPR området peger ikke i retning af en løsning - tværtimod.

Med besparelser på PPR området fjerner man den nødvendige mulighed for at arbejde forebyggende. Det vil få konsekvenser for serviceniveauet. For hvordan kan tidlig forebyggelse indgå i hverdagen? Og hvordan skal medarbejderne kunne nå at løse opgaverne på en ordentlig og forsvarlig måde? Det koordinerede tværfaglige samarbejde er vigtigt i forhold til de børn/unge og forældre, der har brug for hjælp. Der skal være tid og midler til dette, hvis indsatserne skal lykkes.

Rebild kommune vil gerne være kendt for høj inklusion, men besparelser på PPR området giver mindre mulighed for forebyggende indsatser og dermed risiko for flere børn i segregerede tilbud.

Velfærden er underfinansieret, og generelt ses der stigende mistro til børn og unge, og stadig ses der forringelser af de rammer børn og unge er en del af. Det er på tide at investere i børn og unges liv, trivsel og udvikling.

I Kilden Børne - og ungeunivers har der i længere perioder været usikkerhed om vores fremtid og dermed risiko for frafald af både børn og medarbejdere. Vi ønsker arbejdsro og en langsigtet fremtidssikring af vores børne - og ungeunivers.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Kilden Børne - og ungeunivers